

RITA ZIPORA



LYRICS EP1

HET EXPLODEERT

Alles wat gebeurt
Hangt samen van jou en mij
Alles wat ik zie
Bestaat door jou en mij
Alles wat ik hoor
Krijgt logica door jou en mij
Onvervalst

Het explodeert
Fel verlicht
Het explodeert
Voor het eerst
Voel ik alles

Alle mechanismen
De tinten van elke kleur

Verfijnde ritmes
Van wat er om ons heen gebeurt
Hoe het klinkt, hoe het proeft
Hoe alles voelt

Alles wat gebeurt
Komt dichterbij en laat niet los
Alles wat ik zie
In overvloed het laat niet los
Alles wat ik hoor
Komt dichterbij door jou en mij

Het explodeert
Fel verlicht
Het explodeert
Voor het eerst
Voel ik alles

TIK DE BOX

Ik heb het door
Jullie zeggen
Wat jullie denken
Dat ik hoor

'k Heb jullie door
Jullie zeggen
Wat de ander
Wil dat 'ie hoort

Het is te laat
En er is tijd
Altijd tegelijk
Altijd tegelijk

Te oud
Veels te jong
Te veel glans
Veels te dof

Zet een kruis
Bij wat
Van toepassing is
Je zorgt maar dat het past
Zet een kruis
Bij wat van toepassing is
Tik de box
Tik de box

Hoe het is
Jullie lachen
Jullie praten
Maar zeggen niets

Hoe het gaat
Jullie zeggen
Precies hetzelfde
Allemaal

Het is te nieuw
Niet van de tijd
Altijd tegelijk
Altijd tegelijk

Te oud
Veels te jong
Te veel glans
Veels te dof

Zet een kruis
Bij wat
Van toepassing is
Je zorgt maar dat het past
Zet een kruis
Bij wat van toepassing is
Tik de box
Tik de box

HUID OP HUID

Huid op huid
Hand op huid
Dichterbij dan dichtbij
Huid op huid
Jouw huid op mijn huid
Adem in en adem elkaar uit
Geen begin
Aan jouw

Huid en haar
Hand op elkaar
Adem in en adem door elkaar
Geen begin
En geen einde
Aan jou
Aan mij
Geen begin
En geen einde

Voel hoe warm het is
Samen in een huid
En hoe vertrouwd het is
Ik voel me thuis

Huid op huid
Hand op huid
Waar begint het voelen
En gevoeld worden
Geen begin
Geen eind

Voel hoe warm het is
Samen in een huid
En hoe vertrouwd het is
Samen als een en
Voel hoe warm het is
Ik voel me thuis

MAAR TOCH

Maar toch
Ongeveer op gevoel
Maar toch
Weet ik wel
Op gevoel
Wat ik wil ongeveer

Maar toch
Ongeveer vervreemdend
Maar toch
Voor jou
Is ongeveer niet goed genoeg

Maar hoe
Moet het dan
Zeg me dan hoe het
Voelen kan
Zeg me dan

Eigenlijk
Best bijzonder
Ik
Verwonder me
Hoe we door gaan op gevoel ongeveer

Maar hoe
Moet het dan
Zeg me dan hoe het
Voelen kan
Zeg me dan

Kun je 's nachts je weg wel vinden
Tussen slapeloze dingen
Moet je steeds opnieuw beginnen

Maar hoe
Moet het dan
Zeg me dan hoe het
Voelen kan
Zeg me dan

GOD

Het kijkt me aan
Het ziet me staan
Rode ogen, dwars door me heen
Het kijkt me aan
En lacht obsceen
Het wacht tot ik
Alles laat varen

Dan slaat het toe
Genoeg om in te aarden
Vernielt het
Alles wat kon ademen

Ik geloof niet in god
Maar wel in de duivel
Hij slaapt in de keuken
Achter de wodka
Ik geloof niet in god
Maar wel in de duivel
Hij woont in de keuken
Ik hoor het geschuivel

Ik kijk het aan
Ik zie het staan
Oude ogen dwars door me heen
Kan ik gaan
En weerstaan
Hij wacht tot ik alles laat varen
Dan slaat het toe

En lacht obsceen

Ik geloof niet in god
Maar wel in de duivel
Hij slaapt in de keuken
Achter de wodka
Ik geloof niet in god
Maar wel in de duivel
Hij woont in de keuken
Ik hoor het geschuivel

Ik droomde dat jij er niet meer was
Over het lijk dat jij niet was
Hoe ik wilde dat de tijd de tijd niet was
Ongedaan ongevoeld teruggetrokken in
de wind
Als een radeloos kind

Ik geloof niet in god
Maar wel in de duivel
Hij slaapt in de keuken
Achter de wodka
Ik geloof niet in god
Maar wel in de duivel
Hij woont in de keuken
Ik hoor het geschuivel